

## Breng ons weer thuis

Requiem aeternam dona eis Domine

Mijn lichaam rust, mijn ziel is bevrijd van de aarde  
Mijn ziel zoekt de Weg naar het Licht van eeuwigheid.  
Requiem

Niet het donker en het zwart als afscheid van de aarde,  
niet de droefheid, niet alleen de herinnering

Niet het donker en het zwart  
het licht geeft eeuwige vrede  
Waar is de weg van het licht  
is er iemand die ons verwacht  
en ons verwelkomt  
wie zal er van je houden ?  
En in het uur van de dood, je neemt afscheid van het leven,  
je bereidt je voor op het Licht van de hemel  
Doe open de poorten van de hemel  
mijn leven op aarde gaat voorbij  
Ik verlang naar de stilte van de eeuwigheid

Licht van God op aarde, toon ons de Weg, breng ons weer thuis  
in uw Woning

Niet de tranen, het verdriet  
als afscheid van de aarde,  
niet de leegte, niet alleen de eenzaamheid

Niet de tranen, het verdriet  
het Licht geeft eeuwige vrede  
Hoe lang nog de pijn  
is er iemand die met je voelt en je kan helpen in vrede te gaan  
En in het uur van de dood, je neemt afscheid van het leven  
Je bereidt je voor op het Licht in de hemel  
Wie zal er verklaren goed en kwaad  
en zal je begin en eind' begrijpen  
Wie gelooft dat je opnieuw geboorte wordt

Licht van God op aarde, toon ons de Weg, breng ons weer thuis  
in uw Woning

Requiem aeternam dona eis Domine  
Eén met de Vader, de Zoon en de Geest  
je wordt één met het Licht, je wordt één met de Liefde,  
de Waarheid, de Vrede

Toon ons de Weg, breng ons thuis in uw Waarheid, uw Liefde  
en eeuwige Vrede

Toon ons de Weg, Licht van God  
Geef ons de eeuwige Vrede

Amen